

Båsenberga

2021-08-11 - 2021-08-12

Vi var 40 personer som bokat in årets seniorresa i sina kalendrar och roligast av allt var att vi i år kunde räkna in fyra (4) nya ansikten. Kul! Det är ju ett bra sätt att komma in i denna illustra samling golfare, som ju faktiskt är den största enskilda gruppen medlemmar i Wäsby GK. Vi fullvuxna har dessutom förmånen att ha en kommitté som för fram våra frågor, bevakar våra intressen och sist men inte minst, arrangerar sådana här resor. Dessutom ordnar de Seniorslaget varje vecka och fixar med andra specialtävlingar. Vi tycker de är värda allas vår beundran.

Årets resa arrangerades av Lisbeth Larsered och Anders Alheden med ackurates, som vanligt, och av flera hugade arrangörer valde man i år denna, ofta lite glömda pärla i Sörmland – Båsenberga Hotell och Konferens och Vingåker GK. Det var andra gången vi var här, men av resultaten att döma, hade vi glömt det mesta av faror och hinder utmed banan, men det är ju bara en lek eller ..?..., roligt hade vi i alla fall.



Vägen till Båsenberga var allt annat än självklar. Tack GPS – vi kom alla fram till slut vare sig vi åkte via Enköping, Västerås eller Katrineholm. Vi tillhör ju generationen som kommer i tid, gärna helst lite före, så det blev gott om tid innan start. På parkeringen var det full aktivitet. Man lastade ut vagnar, bagar mm för att sedan socialisera sig med de nyanlända. Några hade nämligen kommit dagen innan och ville provspela banan, för att fastställa klubbval och spelstrategi (och lyckades väl sådär med det) medan andra gick på shoppingtur i metropolen Vingåker och åkte hem med välfyllda kassar (tror jag).

Ingen rast ingen ro. Nu gällde det att hitta sina lagkamrater. Startordningen och tiden hade vi fått via GITen så det var lugnt.



Vissa hade dragit spiken och gick ut redan 11:28. Men tack vare tidig start slapp man regnet, som var helt onödigt och SMHI hade ju lovat annat!!! Regnet som öste ner över de tappra spelarna från Wäsby GK, under minst 5 minuter förstörde alla chanser till en hyfsad score. Men väl inne, där vi mest liknade dränkta katter, möttes vi av garvande kollegor som frågade – ”Fick ni regn på er ?” - Bah !!





Ingen seniorresa utan Ann-Marie och Sven Ahlzén – ”still going strong”. Det här är annars småpotatis för några som brukade spela Halmstad långgolf, Västkustgolfen, Värmlandsveckan mm mm under samma säsong!! Vilka föredömen!! Något för oss ”ungdomar” att ta efter.

Annars var alla på ett väldigt gott humör, före start alltså. Solen sken och vi kunde sitta och ladda med förtäring av restaurangens utbud innan dagens Texas-scramble. Ann-Marie och Sven vet också att det gäller att ladda in för att ha energi, medan andra laddade med dryck eller mobiltelefonen. Allvaret var tydligt

Tävlingen då? Äras dom som äras bör. Segrare på den utmärkta scoren – 65,2 blev ett lag bestående av:

Ann Englund, Margit Melander, Georg Gustafsson och Kjell Bergwall.

Kjelle är ju van segrare, ingen skugga över detta, men desto roligare då att en av våra nya kamrater, Ann Englund, fick vara med och sola sig i kamerablixtarna vid kvällens prisutdelning, som föregick aftonens stora händelse – galamiddagen.



Bilden på våra vackra damer och det segrande laget försvann pga SBS (skit bakom spakarna).

Innan middagen blev vi också informerade om var vi var. Båsenberga var på 1800-talet ett boende för hjon, som drev lantbruket. Vad vår värd inte nämnde var Grin-Maja (gårdens Commandora) och Linke-Per. Sen blev gården ett ålderdomshem, som sedermera flyttade in till Vingåker, men därifrån rymde frackskräddaren Calle Creu (85 år) tillbaka till Båsenberga

där han sov på ett hästtäck och livnärde sig på ägg och fisk som sköljdes ned med brännvin. Så det så.

Men vår middag var bättre än så.

Till förrätt serverades panerade Chevre-bollar på grönsaksbädd, varmrätten bestod av pärlhöns på morotsbädd (suverän) och desserten var en buffé av ostar, tårter av flera slag, glass med olika strössel mm mm. Allt detta kryddades av ett nytt inslag i seniorresans historia, nämligen roliga historier. Här berättade av Erik Karlsson (mer känd som Kalle) och paret Gustafsson (Eila och Georg). Några försök att återge dessa historier görs inte här (har redan glömt), men roliga var dom.



Anders A hade ju sagt att 22:00 skulle det vara tyst och släckt, och lydiga som vi är lommade vi mot sovrummen. Kanske blev det någon efterfest någonstans, men därom vet jag intet. Morgondagen bjöd ju på allvar, så det var bäst att ladda batterierna både till vagnen, den egna motivationen och klockorna, ej att förglömma.

Lotningen då. Ja synpunkter kanske fanns, men återigen – det var ju bara en lek.

Det är ju faktiskt en ynnest att vi får gå där i solen i fagra Sörmland och leka. Själv fick jag en drömlotning. Jag och tre kvinnor, varav den ena (Christina L) gjorde mig sällskap i bilen, så sällskapet kunde jag inte skylla på. Att banan var svårspelad, även för oss, visade sig av att vinnarscoren hamnade över par! Det var kanonstart vilket hade det goda med sig att alla var inne ungefär samtidigt och nu vidtog ett hästarbete för våra arrangörer. 40 scorekort skulle kollas, räknas mm mm, men tillslut kunde alla pristagare funna.

Sista dagens lunch serverades på logen, där det bjöds på lasagne. Festlig inramning och mangrann uppslutning. Men vad hjälpte det. Några priser blev det inte, inte ens lucky looser-bollar för vissa.

Vinnare blev:

- Bästa dam Maria Frenne
- Bäste herre Kjell Bergwall (för vilken gång i ordningen ?)
- Närmast håll Leif Björn



- Som alltid Lisbeth Larsered och Anders Alheden, som än en gång lyckats arrangera 2 härliga golfdagar i fagra Sörmland (denna gång). Naturligtvis fick alla pristagare sina priser och stora kramar av Lisbeth

Många av oss ser redan fram emot nästa års seniorresa. Stort tack för i år!!

Som jag tror framgått är jag ingen bra fotograf (heller). Jag skriver gärna, men fotograferandet överlåter jag gärna med varm hand till någon annan, som känner sig manad!

Vid pennan

Anders Lindstedt

2021-08-14